

'Ik eet weleens
chocolade met
munt erin, maar
nooit evenaart dat
de smaak van die
CHOCOLADE-MET-
MINT-DRAGEES van
mijn oma'

Katja Meertens, freelance journalist

"Oma was gek op winkelen bij groothandels,
het liefst in Duitsland. Haar kelder stond vol
met grootverpakkingen. Mijn zus en ik vonden
het heerlijk om tussen die spullen te snuffe-
len. Een van de dingen we zochten, waren
speciale snoepjes die alleen in Duitsland te
krijgen waren. Het roze of witte glazuur was
keihard en smaakte naar pepermunt, binnenin

zat zachte chocola. Een heerlijke combinatie.
Daar kon ik me echt vol van eten. Ik heb die
snoepjes nooit in Nederland teruggevonden,
hoewel ik er bij elke nieuwe supermarkt of
groothandel die ik bezoek naar uitkijk. Ik eet
weleens *After Eight* of van die chocolade-
staafjes met munt erin, om de smaak weer te
ervaren. Maar het is nooit hetzelfde als die
geglazuurde dragees van mijn oma." ■



tekst: katja meertens. foto's: huib van wersch. styling/productie: birgitta gadellaa. m.m.v.: blokker (taartranden), kant (Ikea), servies (noordermarkt)